

Gij, edele heeren, weest overtuigd
Van myn dank voor de eer my beweren,
Om bewaarde te zyn van de fraaie prys
Voor een jaer aan my toegeveren. —

Deer prys weed door my met veel zorgen bewaard
Berongde my slaap'lose nachten!
Gesteld dat een dief in het donkerste uur
Het kleinkood te stelen zou trachten!

Ik stel het met vreugde u weder ter hand
Een opvolger leelt gij wel vinden!
Want boers en jachters van 't oude Friesland
Die tellen zoo veel vrouwe vrienden!

Vaarmel dan, o zilveren schip uit de kast
Wees de volk op al drie reizen
Van de vrouw en de liefde aan 't oude ronde Schip
Die wij door u willen bewijzen

A. Busman